

PLUSSCOUTS WEEKEND

Het was lang geleden maar op 15, 16 en 17 oktober hebben de plusscouts een weekend gehouden.

We begonnen op vrijdag met een grote groep samen aan de expeditie joti. Het was een intensieve en spannende expeditie waarbij we tegen alle verwachtingen in door goed samenwerken, in de top 10 op de 6e plek eindigden.

De zaterdag begonnen we met een ontbijtje om vervolgens met een select groepje te voet op pad te gaan met een GPS op zoek naar de ingestelde locatie. Na een wandeling kwamen we uit op de markt in Eygelshoven waar we de opdracht kregen om bepaalde boodschappen te doen voor het avondeten. Met zuinig inkopen was er ook nog geld en tijd voor een kopje koffie op een zonnig terrasje.

De middag was rustig voor de plusscouts, voor sommigen een uitkomst zodat ze even konden bijkomen van de korte nacht van de dag ervoor.

Toen was het tijd om met het avondeten te beginnen. 3 recepten, samen alles voorbereiden

en dan klaarmaken op het vuur. Lekker primitief koken. Gyros van het jagersvuur, een toetje uit de pizzaoven en een stoofpotje uit de dutch oven.

's Avonds was er een Kahoot quiz over van alles en nog wat. En geloof het of niet, we lagen allemaal al vroeg in bed.

Op zondag zijn we na het ontbijt naar het blotevoetenpad geweest. In deze tijd van het jaar was het een hele uitdaging. Aan het einde van het pad voelde niemand nog de prikkels van het blotevoetenpad zelf, want onze voeten waren door de kou zo verstijfd en gevoelloos geworden, dat je het niet meer merkte. Het was hartstikke leuk en gezellig en het was zeker een hele nieuwe ervaring!

Ben jij ouder23 jaar en wil jij ook lid worden van de plusscouts van scouting Pius XII? Meld je dan aan via: plusscouts@scouting-pius12.nl

