



SCOUTING PIUS XII LANDGRAAF NieuwsFlits



Het scoutingjaar is inmiddels weer in volle gang en de speltakken draaien weer mooie opkomsten te HK als vanouds.

Ook de 18+ leden van met name de stam en plusscouts zijn zichtbaar blij om iedereen weer in levende lijve te zien. Nu velen van ons gevaccineerd zijn hopen we dat COVID-19 nog slechts een zeer beperkte invloed op de programma's heeft.

Groepsactiviteiten zijn weer opgestart zoals de Wittemwandeling, het overvliegen van veel leden naar een volgende speltak, het verzamelen van oud-ijzer, JOTI/JOTA en de Natuurwerkdag.

Voor de staf hebben we inmiddels sinds 2019 weer een leuk en gezellig stafweekend gehad en maken we ons op voor een feestelijke maand met Sinterklaas en Kerst waarin wafels en chocomelk niet ontbreken. Hierin gaan we uiteraard weer wafels verkopen en een echte levende kerststal opzetten te P&P kerk in Schaesberg. Let op de mailbox want het nieuwe jaar starten we

uiteindelijk weer met de nieuwjaarsborrel waarvoor een uitnodiging volgt.

Alom de vaart zit er weer stevig in. De bestuurlijke motor raast ook continu voort, onze penningmeester Jan Leenders heeft de penningen doorgegeven aan Pascal Karssing. Jan heeft voortreffelijk werk verricht en de groep financieel goed door de pandemie getrokken waardoor we financieel nog een gezonde groep zijn, de lat voor Pascal heeft hij hoog gelegd. Jan bedankt!! Wie is Pascal? Hij stelt zich in deze editie voor. Inmiddels heeft het bestuur nog meer versterking gekregen en draait Max Hendriks, oud staf- en bestuurslid Pius XII, langzaam warm, Max welkom. Het belooft een bijzonder mooi scoutingjaar te worden met een geweldige afsluiting tijdens het groepskamp in de zomer van 2022. Ik heb er zin in, jullie ook?

OVERVLIEGEN 2021 EEN VERSLAGJE DOOR NOOR JACOBS

**Het Thema van het overvliegen was:
"Reis door de tijd".**

Op de dag van het overvliegen begonnen we met alle groepen samen op het HK. In de kamvuurcirkel stond een soort tijdreismachine waaruit een tijdreiziger tevoorschijn kwam. Hij vroeg de leden van Pius om samen opzoek te gaan naar tandwielen voor zijn tijdreismachine.

In groepen die bestonden uit bevers welpen jr. scouts, scouts explorers en staf gingen we op stap. Tijdens de tocht kwamen we langs verschillende posten. Deze uit verschillende tijdperken. Zo had je een futuristische post

waarin je een alien invasie verslaat, een holbewoner post, een ridder post waar je te (stok)paard ringen met een last steekt en een jaren 70 post waar je memorie doet.

Na alle posten kwamen we met iedereen samen bij de rode beek. Hier werden de tandwielen teruggeplaatst aan de machine en vlogen de bevers en welpen over via een bancaire, de jr. Scouts, scouts en explorers moesten door het water om over te vliegen. Dit was natuurlijk vooral leuk voor de leden die niet overvlogen.

Nadat alle overvliegers bij hun nieuwe groep waren kwam deze dag tot mooi een einde.

Foto's en filmpjes van het overvliegen zijn terug te vinden op onze facebookgroep