



DE JR.Scouts OP VIKINGKAMP

Er was een heus Viking schip aangemeerd in Wijnandsrade. Iedereen hield zijn hart vast. Bezoek van Noormannen is meestal geen goed teken. De oude verhalen hebben het dan over plundering, brand en verwoesting. Het ging dit keer anders, want ineens was daar Odin met een speciale opdracht voor de net aangemeerde Vikingen. In de oude verhalen was er iets met het scouting teken, vreemde runen en het oog. Odin-son zou de macht van Odin kunnen krijgen nadat een bijzondere groep Vikingen de goden goed gestemd zouden hebben. Het "teken" van Odin had deze bijzondere groep Vikingen aangewezen om deze uitdaging te volbrengen. De scouts hebben weer en wind doorstaan. Of het nu donder, bliksem, zon, regen of SNEEUW was niets hield hun tegen om Odin te helpen. Elke dag kwam een van de goden op bezoek met een nieuwe uitdaging. Zo was er de god Balder die de Vikingen de omgeving liet ontdekken met een groot bosspel. De god Fir van gezondheid die allerlei sportieve uitdagingen en een buikschuifbaan had, maar de Vikingen ook hun

eigen maaltijd liet koken op het kampvuur. De god Nuord van de zee en de veilige reis die de Vikingen met een vlot liet varen over de Geleenbeek. De god Freya van de schoonheid liet de Vikingen naar het zwembad gaan, zodat ze weer helemaal schoon waren. En als laatste was er de god Thor. Hij liet de Vikingen een hike maken naar Steinerbos. Dit was zover hiken dat ze onderweg ergens onder een zeiltje hebben moeten overnachten.

Aan het einde van de week kwam Odin terug met de boodschap dat alle goden goed gestemd waren en dat het de Vikingen was gelukt om de macht van Odin aan Odin-son over te dragen.

De Vikingen hebben nog heel veel andere dingen beleefd, maar die vertellen ze jullie misschien wel bij een volgend kampvuur.

Vikingen (Jr. Scouts) Eva, Lynn, Stijn, Luca, Koen, Valentijn en Pepijn en natuurlijk hun staf Yanniek, Joshua, Marcel, Faye en Quillan.

