

uit de oude doos...
WIE IS DEZE MR. WELP?

Weet jij wie er hier op de foto staat?

Deze foto is gemaakt in 1986 tijdens het welpenkamp in Linne.

In de volgende uitgave zullen we meer vertellen over deze foto en wie het is. Ook willen we dan weer een nieuwe foto plaatsen uit de oude doos. Heb jij een foto die perfect in deze rubriek past, of weet je wie er op deze foto staat...

Laat het ons weten op
redactie@scouting-pius12.nl

Foto gemaakt door: Maurice Lamers, voor de insiders onder ons 'Maurice pottekepies'!



UILENKAST

Uilen zijn prachtige vogels die we helaas niet vaak zien, de meeste uilen zijn echte nachtdieren, waardoor ze overdag weinig tegen komt. Daarnaast verdwijnen de oorspronkelijke broedplaatsen van uilen in hoog tempo. Dit komt omdat veel gebouwen steeds beter geïsoleerd worden, waardoor uilen geen nest kunnen maken in kieren of holtes. De verstedelijking zorgt ervoor dat er weinig bossen over blijven, terwijl in die bossen vaak ook uilen te vinden zijn. Voor veel mensen blijft de uil dus een unieke verschijning, maar gelukkig is er een manier om de kans te vergroten dat een uil zich bij jou in de buurt vestigt.

Op het terrein van scouting Pius XII hebben we onlangs een uilenkast opgehangen voor de uilen om hen een veilige plek te geven om te broeden en te schuilen, waar ze zo naar op zoek zijn.