

BIJ DE **WELPEN** NIEUWE STAF STELT ZICH VOOR...

Hallo, ik ben Marala!

Via deze weg wil ik me graag even voorstellen:
Mijn naam is Melanie Willems en ben geboren in Maastricht. Woon al geruime tijd in Landgraaf samen met mijn man en 2 kinderen.

Ik zocht een nieuwe hobby waar ik mijn creativiteit en energie kwijt kan en zo is de uitdaging begonnen bij de welpen. Ik kijk er heel erg naar uit naar de mooie en leerzame tijd die ik ga beleven samen en met de welpen.

In het jungleboek ben ik Marala, de flamingo, die precies bij me past. Ik kan, net als Marala, heel goed balanceren, hou van opruimen en zorg goed voor de natuur.

Mijn scouting ervaring: Ik ben zelf begonnen bij de kabouters en gidsen in Maastricht bij de scouting. Vorig jaar ben ik lid geworden bij Pius als Plusscout.

Groetjes van Mel - Marala.



Hallo, ik ben Valeriya Le Roux-Bakhtyerova.

Ik ben 28. Van oorsprong ben ik Oekraïens.

Mijn scouting ervaring: Toen ik 8 was ging ik de eerste keer met een Pioniers kamp voor twee weken in de zomer. Scouting bestond er niet. Mijn eerste kennismaking met scouting was hier in Nederland, 5 jaar geleden. Het trok mij meteen aan.

In tussentijd ben ik naar Nederland verhuisd, getrouwd met Ronald en wij hebben samen een dochter Emmalina gekregen. Vorig jaar ben ik lid van Pius XII geworden bij de PlusScouts.

Dit jaar wil ik een nieuwe ervaring op doen als staf lid van welpen. In het Jungle Boek ben ik Chil, een vogel (de wouw).

Van Chil



DE PIUS BABY'S

Afgelopen jaar zijn er onder onze leden 2 baby's geboren. De kleine Ilse van Sandra & Reinoud en de kleine Senn van Mieke en haar vriend. Misschien wel beide nieuwe jeugdleden in de dop.



Ilse is inmiddels ruim 'n 1/2 jaar oud en Senn gaat al naar de 3 maanden. Het gaat goed met de kindjes en hun ouders en zoals je kan zien groeien ze als kool.

Ze oefenen al een beetje met het dragen van de Pius-das, al vind Ilse het spelen ermee op dit moment leuker dan het dragen ervan.

Jong geleerd, is oud gedaan!

