

ZOMERKAMP SCOUTS

Een verslag door Luna de Vries

Zaterdag: Dit was de 1e dag van het kamp. We kwamen we allemaal op de fiets naar de Heikop. We begonnen met het uitladen van de spullen en de opbouw van de tenten en keukententen. Na het opzetten van alles was het al bijna etenstijd en begonnen we met koken. De eerste dag aten we pasta. In de avond hebben we levend kolonisten van Katan gespeeld. De 1e dag was super gezellig en hadden we natuurlijk veel energie dus kletsen in de tent kon er ook nog wel bij.

Zondag: Vandaag werd ons thema uitgelegd. Ons thema had te maken met over de wereld heen reizen en elke cultuur een beetje uit te proberen. Onderweg moesten we ook bitchcoins verzamelen die Jelle had gemaakt. Met de bitchcoins moesten we ontvoerde mensen vrijkopen. De eerste 2 dagen waren dat vrienden van Jelle en de rest van de week Max en Mathijs, de staf van de explorers. Onze wereldreis begon in Amerika. In de ochtend hebben we een spel gedaan genaamd levend kwartet. In de Middag zijn we samen met de explorers gefiets naar d'r Pool en hebben daar een paar uur gezwommen. Na het zwemmen hadden we natuurlijk honger en deze keer hadden we schnitzel, aardappelpuree en erwten en wortelen. Deze avond hebben we gegokt in ons zelfgemaakte casino, in het casino hadden we veel bitchcoins gewonnen.

Maandag: Vandaag waren we in Afrika dus vond Jelle het toepaslijk om een spel te maken waarbij we Afrikaanse woorden moesten leren. 2 mensen van elke patrouille moesten met Jelle meegaan de rest van de patrouille wist nog niet wat ze gingen doen. De 2 mensen gingen Afrikaanse woorden proberen uit hun hoofd te leren en de rest ging fotos maken van woorden die later werden afgetoetst bij de twee mensen, met dit spel konden we bitchcoins verdienen. Rond 3 uur in de middag begonnen we met primitief koken. We gingen groente soep en bananenboten maken op houtvuur. Ten eerste moesten we de soep klaarmaken op het vuur. Het duurde superlang voor dat hij klaar was en was niet zo lekker, de bananenboten daarentegen waren wel lekker. Na het eten was er een verassing, er kwam een man met jambes. Hij leerde ons verschillende dingen over de jambes en we konden uiteindelijk allemaal een beetje jambe spelen. Met sommige iets meer ritmegevoel als de ander. Daarna hadden we nog een kort avondspel met de explorers.

Dinsdag: Vandaag zuid-Amerika. We ontbeten eerst rustig maar er zat een drukke dag op ons te wachten. Na het eten werd ons verteld dat we een tocht gingen lopen. Deze begon vanaf de Heikop. De tocht ging niet helemaal zoals gepland omdat wij dachten slim te zijn en een kortere route te lopen die uiteindelijk langer bleek te zijn. Gelukkig zijn we wel op de juiste eindbestemming aangekomen dit was het klimpark in het Schutterspark. Hier hebben we een uurtje of twee geklommen voordat we weer terug naar het kamp terrein gingen. Vandaag hadden we natuurlijk chili con carne gegeten wat bij het land van vandaag pastte. In de avond hebben we nog een hele leuke tocht gelopen waar we coördinaten moesten zoeken om de volgende bestemming te weten.

Woensdag: vandaag waren we in China. We vertrokken vandaag meteen na het ontbijt met onze fietsen. We fietsten naar het Schutterspark en gingen daar het blotevoetenpad doen. We moesten door modderige paden en ijskoud water lopen dit was allemaal heel lachwekkend. Bepaalde mensen genaamd José, Noor en Eva waren lekker in de modder gevallen. Na dat we nog een paar liefdesgedichtjes hadden gelezen die langs het pad hingen wa... al weer bij het einde. Iedereen wassen zijn voeten en hierna hadden we lunch in het park. De leiding had het geweldigste idee ooit bedacht om vloten te gaan bouwen in een visvijver. We maakten de vloten met tonnen, palen en touw. Uiteindelijk bleef maar een vlot drijven waar we met zijn alle opgingen. We stonken heel erg maar gelukkig was er een douche op het kampterrein. We aten deze avond eten dat toepasselijk was met het thema China en dat was nasi. In de avond hadden we rond het kampvuur gezeten en geweest.

Donderdag: Vandaag waren we in Oceanie en het was Floor's verjaardag dus we begonnen de dag met zingen en chocoladetaart die zeer lekker was. In de ochtend hebben we ook nog allemaal mini spelltjes gedaan waar we veel bitchcoins mee konden verdienen. In de middag zijn we samen met de explorers gaan kienen bij Minli. Helaas had de staf heel veel geluk met kienen en de kinderen niet zo. Er waren grote en kleine prijzen te winnen, kleine voor een of twee rijen en grote voor een volle kaart. In de avond hadden we een super lekkere barbecue en zaten we rond het kampvuur.

Vrijdag: Vandaag waren we in Europa terug van de wereldreis. Maar we bleven niet voor lang op een plek maar stapten na het ontbijt meteen op de fiets. We eindigde bij Peggy haar huis en liepen daarna te voet naar het treinstation toe. Hier hadden we nog even een dansparty en een fotoshoot voordat de trein eraan kwam. Deze ging naar Heerlen en in Heerlen namen we de bus naar Valkenburg. In Valkenburg werden we weer opgesplitst in de patrouilles. Een patrouille ging eerst bij Subway eten en de ander ging eerst een escaperoom doen en daarna andersom. De ene patrouille had 10:25 minuten over en de ander 1:06 minuten dus we zijn er allemaal uitgekomen. Hierna zijn we weer met de trein en bus terug gegaan naar het kampterrein. Die avond hebben we frieten gegeten. Daarna was er natuurlijk de afsluiter van het kamp de bonteavond. Hierna dachten de oudste scouts nog even lekker rustig bij het kampvuur te zitten maar nee, ze werden ontvoerd door de explorers voor een explorer-experience. Hierbij sliepen ze de nacht in een hangmat bij de explorers.

Zaterdag: Vandaag was de laatste dag van het kamp en dat betekent natuurlijk dat we alles moesten opruimen. Dit was een hele klus maar we waren om 12 uur s'middags bijna klaar. Nadat alles op het kampterrein was opgeruimd moesten we nog naar het scoutinggebouw om alle materialen op te ruimen. Hier werden we ook opgehaald door onze ouders en dat was het einde van dit super gezellige kamp...