

# BIJ DE **WELPEN** NIEUWE STAF STELT ZICH VOOR...

Het welpenstafteam is de laatste maanden uitgebreid met 2 nieuwe aspirant stafleden, daar zijn wij heel blij mee! We wensen deze 2 dan ook veel plezier en succes bij de welpen!

Zij stellen zichzelf kort aan jullie voor....



Hallo, ik ben Chiara Boots en ik ben 16 jaar. Ik zit op 5 havo op het Bernardinus college en volgend jaar wil ik muziektherapie gaan studeren. Ik zit al sinds dat ik 3,5 jaar ben op scouting en ik vind het nog steeds SUPER leuk. Afgelopen zomer ben ik ook mee naar Amerika geweest voor de World Scout Jamboree, dat was een super vette ervaring! Op dit moment zit ik zelf bij de explorers en ik draai sinds kort mee met de welpen als aspirant-stafid. Mijn junglenaam is Jacala. Ik heb er veel zin in!



Mijn naam is Finn Ortmans, ik ben 16 jaar en in februari word ik 17. Ik zit op het 4 havo van het Bernardinuscollege en wil graag gaan studeren in de sector zorg. Mijn hobby's buiten scouting zijn duiken, koken en bakken. Ik werk drie avonden in de week op de groenteafdeling bij de Jumbo. Ik ben zelf begonnen op scouting Pius XII op 7-jarige leeftijd bij de welpen. Nu ben ik een Explorer en ben aan het leren om een welpenstafid te worden. Bij de welpen is mijn naam: Malchi!



## HELP DE **SCOUTS** & **EXPLORERS** NAAR DE JAMBOREE

De Scouts en Explorers gaan 25 juli tm. 2 augustus naar de nationale jamboree in Zeewolde. Zoals jullie begrijpen kost dit iets meer als de gebruikelijke kampbijdrage. Daarom zijn beide speltakken met acties bezig om geld in te zamelen. Acties zijn: Oud ijzer ophalen, Frituurvet inzamelen, Hout verkopen, Wafels inpakken, vrijwilligerswerk bij evenementen en nog veel meer.

**Zij kunnen alle steun gebruiken, dus heeft u oud frituurvet of oud ijzer, laat het de speltakken weten en lever het in. Heeft u een idee om de speltakken op een andere manier te sponsoren, laat ook dit vooral weten!**



Op 15 december heeft onze Sandra Hermans in Brunssum het vredeslicht uitgedeeld aan de scouting-groepen van Limburg. Zij was dit jaar de ambassadeur van het vredeslicht in Limburg. Ze zijn dit vredeslicht gaan halen in Wenen (Oostenrijk) waar het naar toe gebracht was vanuit Betlehem waar Jezus geboren is. De week daarna op de 21ste hebben we het vredeslicht voor de 10e keer uitgedeeld in Landgraaf in winkelcentrum Op de Kamp, samen met scouting Tarcisius. De burge-meester heeft een

woordje gedaan en ook een veteraan (een soldaat die op een vredesmissie is geweest) heeft wat gezegd. Ook hebben een paar scouts nog een gedicht opgezegd. Verder heeft Max alles aan elkaar gepraat en hebben we nog liedjes gezongen met Gerrit op gitaar. Het belangrijkste was het uitdelen (doorgeven) van het vredeslicht uit Betlehem aan iedereen uit Landgraaf die een lantaartje had meegenomen!

*Vredeslicht 2019*