

STAMWEEKEND DEC 2019

een verslagje door Anna

Op 6,7,8 December ging de Stam op weekeinde in Mariahoop. Het weekeinde werd georganiseerd door de 2 oubazen (begeleiders van de stam); Jan en Rylana.

Vrijdag: Toen we onze bedden klaargemaakt hadden kon het feest beginnen en we zijn gestart met het avondprogramma. We werden door middel van een kaart die in stukjes was geknipt in groepjes verdeeld, deze groepjes waren van belang voor het hele weekeinde dus goed onthouden. De 2 teams waren the Incredibles en het Biemteam.

Daarna begonnen we met een Sinterklaasquiz met opdrachten ingebouwd. We streden in de twee groepjes en deden ons best om elke opdracht zo goed mogelijk uit te voeren: Pepernoten in je mond duwen, sinterklaasdansje bedenken, wie het langst sinterklaasliedjes kan zingen etc. Het was een gezellige avond en uiteindelijk wonnen the Incredibles en zij kregen hiervoor 4 lucifers. Daarna hadden we nog vrij programma tot we naar bed gingen, hierbij werd nog veel gelachen.

Zaterdag. De volgende ochtend waren er meerdere mensen die niet zo goed geslapen hadden, een aantal mensen snurkten namelijk

ontzettend hard (hè Dré). Tijdens het ontbijt zaten wij allen weer gezellig aan tafel en Jan en Rylana vertelden ons dat we naar een bepaald coördinaat toe moesten lopen om daar via WhatsApp te horen hoe het verder ging. Beide groepjes voerden het coördinaat in op de gps en besloten dat het met de auto veel makkelijker ging. We vertrokken.

Eenmaal op de plek aangekomen, hoorden we dat wij het spel levend monopolie gingen spelen. Voor het spel had Jan twee groepsapps aangemaakt, voor elk team een. Al snel volgde een derde groepsapp met beide teams zonder de oubazen. Hierin werd er afgesproken samen in de McDonalds te gaan lunchen.

Na de lunch moesten we kaartjes trekken waarop stond hoe ons avondeten gemaakt moest worden. Er waren vier kaartjes: smaak, bereidingswijze, kleur en een land. Erna hadden we vrije tijd tot 5 uur. Tegen die tijd moesten we terug op het gebouw zijn met de spullen om te koken. We besloten met z'n allen naar de kerstmarkt in Heinsberg te

gaan. Hier dronken we chocomel en glühwein en keken wij naar een dansvoorstelling. Hierna gingen we boodschappen doen en zijn we weer teruggegaan. Toen hebben we met z'n allen gekookt en lekker gegeten.

Na het eten werden er nog driepoten klaargemaakt voor de volgende dag. Ook was er een kampvuur buiten en waren er gezellige gesprekken binnen totdat iedereen uiteindelijk weer ging slapen.

Zondag. We maakten weer een groot ontbijt met alles wat er nog over was van dit weekeinde. Chips, frikandellen, boerencake, alles kan als ontbijt. Na het ontbijt deden we verschillende teambuildingspellen die voor de een wat moeilijker of makkelijker waren dan voor de ander. Maar met z'n allen hebben we alles gered. Na de spellen hebben we nog opgeruimd en gepoetst en was ons geweldige weekeinde alweer voorbij.

Op naar het volgende stam weekeinde.



Wil jij ook zulke leuke en gezellige weekenden meemaken en ben jij tussen de 18-23 jaar?
Word dan lid van Stam Scouting van Pius XII.

Meer info vind je op onze website: www.scouting-pius12.nl