

JUBILEUMFEEST 2019

EEN VERSLAGJE DOOR ONZE VOORZITTER

We waren nog niet eens hersteld van ons geweldige zomerkamp of de volgende groepsactiviteit stond alweer op het programma.

In het weekend van 21-22 september hielden we namelijk het feestweekend in het kader van ons 60-jarig bestaan en dat wilden we 'groots' en met iedereen vieren.

Om 13.00 begon het spektakel met het 'overvliegen'. De middag werd geopend door onze criminele circusvrienden de directeur en Trees Trapeze (met hoogtevrees) die we nog kenden van het zomerkamp. Zij waren speciaal voor ons jubileum vanuit hun onderduikadres tevoorschijn gekomen om ons te feliciteren. Het overvliegen bleek voor elke leeftijdsgroep een programma te hebben dat bestond uit verschillende activiteiten in het thema Circus. Er was een acrobatenstormbaan, schietspelen, lasergamen, een vuurstelling van Ruben Komkommer en er werd door de explorers getokkeld. Ook waren een paar activiteiten, wegens overweldigend succes tijdens zomerkamp, nog een keer teruggekomen waaronder de suikerspinnenkraam, popcorn en 'splash the staff'. Peggy en Thibaud hebben genoten van de verfrissing tijdens het lekkere weer!

Nadat iedereen alle activiteiten had gedaan was het tijd voor het echte overvliegen. Dit werd gedaan op een zeepbaan. Nou zou je denken dan glijden we lekker naar de volgende speltak, maar niets was minder waar. De nieuwe leden werden door de volgende speltak naar boven getrokken, gesjouwd, gesjord en geduwd met of zonder 'hulpmiddelen'.

Ook hebben we even aandacht besteed aan

Marcel en Softie die niet meer als staf lid verbonden zullen zijn aan Pius XII; zij kregen als eerste het nieuwe Pius-waarderingsteken dat 'by the way' is ontworpen door Max! Marcel en Soft nogmaals dank voor al jullie jaren inzet bij de (junior-)scouts.

Tijdens de receptie en de feestavond werden we niet alleen verrast door de vele aanwezigen, maar ook door de burgemeester die aan een sprakeloze (en dat gebeurt niet zo vaak...) Hub Minten een koninklijke onderscheiding kwam uitreiken. Pius XII, Bruggen voor vriendschap en Fluit- en tamboerkorps St. Paulus hadden dit voor hem aangevraagd en hij was er duidelijk van onder de indruk.

Op zondag mochten we weer vroeg uit de veren voor de Wittemwandeling. Met circa 50 personen werd de tocht naar Wittem afgelegd tijdens een superlekkere nazomerdag.

In de tussentijd werd op het H.K. ook hard gewerkt om de vlaai uit de pizza-oven gereed te hebben voor terugkomst van de Wittemgangers. Het was een hele uitdaging, maar het is gelukt!

We hebben het weekend afgesloten met een superlekkere BBQ verzorgd door Pascal (en dat kan hij echt goed!) en ook daar mochten we aan de gebroeders Ledoux (Armand, Huub en Renee) een waarderingsteken uitreiken, want zij zijn al meer dan 50 jaar aan onze club verbonden!

Dank aan iedereen die heeft geholpen om dit weekend een echt feest te laten zijn! Op naar de volgende jubileumactiviteit ;-).

Groetjes van Evelien

ONDERTUSSEN

BIJ DE JR-SCOUTS

De Junior Scouts zijn pas geleden begonnen in een nieuwe groepsamenstelling. In november is het dan ook tijd om te installeren, zodat het échte Junior Scouts worden! In de tijd tot aan de installatie staat er nog veel leuks op ons programma. Zo hebben we in oktober de tochttechniek 'oleaat' behandeld. De kinderen kunnen hier nu van alles over vertellen. Verder hebben we in oktober nog iets gedaan met de Joti/Jota. Hierbij hebben we zelf een mini-expeditie

gemaakt, waar de kinderen puzzels moesten oplossen en zo naar verschillende locaties moesten lopen.

Dit belooft dus een heel leuk jaar te worden! Wij hebben er heel veel zin in.

De Junior Scouts

