

EN DAN... ^{Trotse} EEN WOORDJE VAN ONZE VOORZITTER

Beste scoutingvrienden,
Zoals jullie weten is 2019 een bijzonder jaar voor onze club. Zo'n 60 jaar geleden werd onze vereniging opgericht door Kapelaan Moers. In de 60 jaren die volgden is de club dankzij de inzet van allerlei mensen met een groot (scouting)hart, anno 2019 uitgegroeid tot de bloei-ende en groeiende vereniging. Dat willen we de volgende 60 jaar graag volhouden! Een club waar we trots op mogen zijn;

TROTS is wel een emotie die ik vaak heb ervaren in 2019! Om even een paar dingen te noemen die gebeurd vanaf januari: een nieuwe groeps- en stichtingsvoorzitter, een facilitair team, een ge-dragen visie, een werk-groep groepsontwikkeling, meer leden dan ooit en gezonde stafteams! Daar mag je best TROTS op zijn, toch? Maar soms zijn er van die momenten dat je het extra voelt.

Zo was één van de eerste activiteiten van dit jaar Carnaval. Aangezien we jubileum hadden wilden we dit jaar niet alleen met de kinderoptocht mee, maar ook met "d'r groeëte optocht". Met een klein clubje werd er gezorgd dat alle 60 personen een 'pekske' kregen en een hoed en een aparte club hield zich bezig met de wagen. En als je dan met die hele vereniging in de optocht loopt dan voel je je TROTS. Want we hebben het weer voor elkaar gekregen met die vrijwilligers die elke week hun vrije tijd in die club stoppen.

Een ander hoogtepunt volgde niet heel veel later, want wat waren we TROTS dat op de RSW zowel een patrouille van de juniorscouts bij de trainingen als een patrouille van de scouts bij de wedstrijden de eerste plek wisten te bemachtigen; kippenvel! Niet vanwege de winst, maar vanwege die kids die elkaar troosten en steunen bij teleurstellingen, maar ook elkaar de overwinning gunnen. Als dan al die groen met rode dassen, jeugdleden en stafleden, elkaar opzoeken om elkaar te feliciteren dan ben ik zo TROTS. En toen werd die patrouille met Pinksteren ook nog 6e op de LSW...!

En dan het groepskamp: wat hadden we er veel zin in en wat had de kampclub hard gewerkt om de gezamenlijke activiteiten voor iedereen 'uitdagend' te maken. Avond na avond verschenen er knutseloproepen in de staf-app om alle spelen en aankleding af te maken, zodat circus Carmelini in Kasterlee kon worden gerealiseerd. En zo'n kampweek is niet niks. Niet alleen de kinderen zijn doodop na een kampweek, maar uiteraard ook de stafleden...en dan zou je denken dat het niet meevalt om het met zijn allen gezellig te houden. Maar het tegendeel was waar; het was en bleef SUPERgezellig! Zelfs de bezoekers van andere verenigingen viel het op. Dus ik val in herhaling, want daar mogen we zo TROTS op zijn.

Het is helemaal niet 'normaal' om van mensen te verwachten dat ze naast hun gezin, baan en andere hobby's zoveel tijd investeren in het creëren van onvergetelijke ervaringen voor 'anderemans' kinderen. Dat ze niet alleen elke week zorgen voor een leuke en veilige opkomst, maar ook kampen organiseren, bezig zijn met fondsenwerving (pinkpop, PCL, braderie), deelnemen aan gezamenlijke sinterklaas-, overvlieg-, carnivals-, jubileum-, braderie-, st. Maarten- (en ik weet niet nog wat meer) clubjes en dan ook nog bezig zijn met de ontwikkeling van de groep (de ledenaantallen stijgen)!



NIEUW
NONNEVOTTEN
TROEP



World Scout Jamboree 2019



WSJ 2019 -

Hetzelfde geldt natuurlijk voor alle ondersteuners van de groep! Dat is BIJZONDER en daar mogen we TROTS op zijn en dat vergeten we soms.

Dus bij deze een oproep aan iedereen; laat elkaar zien en horen dat je TROTS bent op onze vereniging. Spreek het eens wat vaker uit naar elkaar, want wij zijn GOED bezig...of om met Sjaak's woorden te spreken: "Wijn zijn HEEEEEL goed bezig!"

Groeten van een hele TROTSE voorzitter!
Evelien