

BUNNY HOP 2019

een verslagje door Sandra Kelders

De allereerste Bunny Hop, 2e paasdag 2019.

Er waren heel veel leden met ouders, broertjes en zusjes, nichtjes en neefjes en opa's en oma's op ons scoutingterrein. Lekker druk dus. Nadat we werden voorgesteld aan de 2 paashazen (met zo'n grote groep had de paashaas extra hulp moeten inschakelen;) kregen we de opdracht om eieren te gaan zoeken. Iedereen moest 1 paasei vinden om straks te kunnen eiertitschen.....Er was ook 1 gouden ei verstopt. Als je die vond kon je tolle preize winnen werd verteld. Vanuit de kampvuurcirkel rende iedereen tegelijk hartstikke fanatiek en enthousiast het terrein op om eieren te zoeken. 1 jr. scout was zelfs zo enthousiast dat ze de kampvuurkuil uit rolde, maar gelukkig wel weer meteen op de been was. Heel veel kinderen hadden al vrij snel een ei gevonden. Ik vond er maar geen. 2 snuggere explorers tipten me: "er ligt er 1 in de boom op het kampeerveld!" Ik dacht: Yes! Ik ben gauw naar die boom gelopen. En inderdaad, daar lag een mooi oranje ei in. MAAR WEL HELEMAAL KAPOT!!! Dan kan ik niet mee doen met eiertitschen natuurlijk!! Even verder zoeken. Uiteindelijk vond ik in het gras een groen ei. Ik hoorde dat inmiddels het gouden ei gevonden was en dat ook nagenoeg iedereen voorzien was van een paasei. Omdat er ook een paasbrunch georganiseerd was waren er een heleboel mooi gedekte tafels. Iedereen mocht plaatsnemen en het eiertitschen kon beginnen. Eerst iedereen aan de eigen tafel. De winnaar van elke tafel kwam in de finale. De 3 jarige Viyen wint vervolgens het eiertitschen. Bravo!!! Nadat er heerlijk gegeten was(soep, broodjes met allerlei lekker beleg, eieren) was het tijd voor eier-spelletjes. Voor

iedereen onder de 12 was er een parcours gepioneerd dat je moest afleggen met een ei op je lepel. Dat zorgde voor zeer geconcentreerde gezichtjes. Voor iedereen boven de 12 was er overgooien met rauwe eieren. Eerst stond je heel dicht bij elkaar met overgooien en daarna moest je steeds een stap achteruit. Er zijn heel wat eieren heen en weer gevlogen. Hilarisch om te zien. Lekker smerig ook. Uiteindelijk waren er nog 4 mensen over. De ouders van jr.scouts en onze eeneeige tweeling van de explorers. Uiteindelijk wist de tweeling te winnen. Door naar het volgende spel. Een spel voor iedereen tegelijk!!Mijn rol was opeens boerin. Iedereen kreeg 2 muntjes van de bank, daarmee konden ze grabbelen bij de boer en boerin naar eieren. Grabbelde je een heel ei dan mocht je verder naar de schilders om je eieren te verven. Had je een spiegelei of een ei waar een kuikentje uit kwam dan moest je terug naar de bank. Degene die het snelst alle kleuren eieren verzameld had, had gewonnen. Wat het extra spannend maakte was dat er een tikker was die jou ei kon afnemen voordat je bij de schilder was....ook dat leverde weer hilarische momenten op. Bijvoorbeeld een kindje dat het ei onder mijn bank wilde verstoppen zodat de tikker het niet kon pakken. Ook hier was weer snel een winnaar, of zelfs 2 winnaars. We zijn met z'n allen weer naar de kampvuurcirkel gegaan voor de prijsuitreiking. Nadat alle gewonnen prijzen (chocolade hazen) waren uitgereikt en alle winnaars in het zonnetje waren gezet hebben we deze geweldige Bunny Hop afgesloten met een yell.

