

# HET EXPLORERWEEKEND

*een verslagje door Tommy de Wever*

In het weekend van 12,13 en 14 april hadden de Explorers weekend.



Vrijdagavond mochten we beginnen met de tenten opzetten. Nu hebben wij al een tijdje niet meer de patrouilletenten opgezet en daarom verliep het wat stroefjes. Maar na een tijdje stonden de tenten en begon het programma; er werd ons gezegd om groepjes samen te stellen en een sokpop te maken. Maar er moest niet alleen een sokpop gemaakt worden, er moest ook een verhaal achter de sokpop zitten. Nadat de sokpoppen klaar waren mochten we hen, en hun verhalen, presenteren. Na wat leuke verhalen gehoord te hebben was het programma voorbij.



Na een zeer koude nacht werden wij wakker, ontbeten we en gingen we met een kleine omweg via de Brunssumerheide naar Heerlen. Eenmaal in Heerlen aangekomen speelden we het spel Jachtseizoen van StukTV en na heel wat rondjes door de stad gelopen te

hebben, hadden we lunchpauze bij McDonald's, waar we allemaal een hamburger kregen. Na de lunch zetten we ons voort richting Hoeve de Aar om te bowlen, want daar gingen wij de onverwachte sneeuwbuï doorbrengen.



Na het bowlen liepen we weer terug naar het HK en onderweg kwam Soft nog even langs om ons wat snoepjes te geven. Op het HK stonden de kooktoestellen al klaar, want het was inmiddels tijd om te koken. Na wat heerlijke wraps gegeten te hebben werd het even improviseren, we mochten namelijk zelf kiezen wat voor een avondprogramma we wilden. Na wat actieve spelletjes gespeeld te hebben werd de avond afgesloten zoals die al talloze keren is afgesloten op weekenden en kampen; met Weerwolven van Wakkerdam.

Na een wederom erg frisse nacht hadden we spek en ei voor ontbijt. Na het ontbijten, opruimen, en schoonmaken hebben we nog wat spelletjes gedaan. En dat was alweer het einde van een geweldig weekend!

Veel dank aan de weekendcommissie en uiteraard ook aan Soft en Anna(Baloe), zonder hen was het weekend niet door kunnen gaan.

# DE PLUSSCOOTS ONTSNAPT!

*een verslagje door Jos Raats*

Bij Team Escape in de Akense binnenstad zijn we in twee groepen van elk zes Plusscouts de spannende uitdaging aangegaan om binnen 60 minuten twee Escape rooms te kunnen verlaten.

Voordat we naar de kamers werden gebracht, was er een inleiding met het verhaal achter het raadsel van beide kamers verteld. Een kamer was genaamd 'de verloren zoon' en de andere kamer 'het spoor van de uitvinder'.



Vervolgens werden we opgesloten in de sfeervol ingerichte kamers. We keken rond en zetten alles op z'n kop om alle aanwijzingen en hulpmiddelen te vinden. De raadsels en puzzels waren creatief, interactief en inspireerden om gezamenlijk te broeden op die ene verlossende finale code. Met veel passie en gedrevenheid werd het zenuwslopende spel gespeeld en beleefd; in de ban van het avontuur! Onze nieuwsgierigheid werd uiteindelijk succesvol beloont: Beide groepen wisten elk hun kamer 'heelhuid' te verlaten. De een met ruim 10 minuten en de ander met nog amper 2 minuten resterende tijd. Wat was dat spannend!

