



# SCOUTING PIUS XII LANDGRAAF NieuwsFlits



**Bijna is het zover.... het aftellen is begonnen! Over een paar dagen gaan we met z'n allen op zomerkamp om samen ons 60 jarig jubileum te vieren. Een uitbundig, levendig en feestelijk thema is gekozen.... het kamphema voor 2019 is geworden: "Carnival".**

Het zomerkamp staat voor de deur en de voorbereidingen zijn in volle gang. Achter de schermen is er door de leiding, plusscouts, bestuur en NDLG'ers hard gewerkt om alles goed te regelen. Leuke programma's zijn bedacht en in elkaar gezet voor alle speltakken, zodat we er samen een TOP WEEK van kunnen maken. We zijn al eens gaan kijken op ons aankomende kampterrein en heel veel werk is reeds verzet, nu worden de laatste puntjes op de i gezet. Het belooft heel wat en wij hebben er al heel veel zin in.

Behalve de voorbereiding voor het zomerkamp hebben we de afgelopen maanden nog veel meer gedaan. We hebben niet stil gezeten.

Verschillende groepsactiviteiten zijn de revue gepasseerd. Denk maar eens terug aan de gezellige "Bunny Hop" met veel lekkers en plezier voor jong en oud. De "Oranje braderie" waar we ons ondanks de regen van onze beste kant hebben laten zien en natuurlijk ook de "Dodenherdenking". Verder hebben de speltakken ook veel meegemaakt tijdens hun WEEKENDEN. De staf en stam hebben zich geamuseerd tijdens een zeer uitdagende STAFACTIVITEIT, de plusscouts zijn de grens overgegaan voor een leuke ESCAPE ROOM, de welpen (met een paar anderen) hebben de MINIMARS uitgelopen in Sittard, de jr. scouts en scouts meegedaan en gewonnen op het RSW, de scouts

(met een paar anderen) hebben meegelopen in de AVOND4DAAGSE en zijn naar de RSW-winnaars zijn naar de LSW geweest.

Maar ook op de achtergrond bij de staf, het bestuur, in het magazijn en binnen het nieuw aangestelde facilitairteam wordt heel veel gedaan. Verschillende stafleden zijn bezig met het behalen van hun kwalificaties en er is gewerkt aan de lift, die naar het schijnt, eindelijk zijn dienst gaat doen als we alle spullen uit de kelder naar boven moeten halen voor het zomerkamp. Er wordt ook gewerkt aan de buitenverlichting en beveiliging (camera toezicht) van het terrein. In het gebouw worden kleine dingetjes aangepakt, ook al merken jullie daar weinig van, net als al het werk dat in het magazijn verzet wordt.

SAMEN zijn we goed bezig en boeken we goede resultaten en creëren we mooie herinneringen. Laten we vooral zo doorgaan, met een positieve blik op de toekomst en dan vieren we voor je het weet samen het jubileum van 100 jaar scouting Pius XII.

***Wil je een stukje schrijven voor in het volgende scouting magazine of heb je opmerkingen of aanvullingen, stuur dan een email naar: REDACTIE@SCOUTING-PIUS12.NL***

## BIJ DE SCOUTS NIEUWE STAF STELT ZICH VOOR...

Hallo allemaal

Ik ben Peggy Schijns, 20 jaar getrouwd met Peter. Samen hebben we 3 kinderen, Wouter van 16 die gaat naar de explorers, Mathijs van 14 die doet handballen en de jongste Luuk van zeven die zit bij de bevers.

Ik werk al 21jaar in Op de Bies, dit is een instelling voor meervoudig gehandicapten, waarvan ik de laatste 11jaar als vaste nachtdienst werk.

Als kabouter en daarna als gids zat ik bij scouting Andre de Thaye, daarna

ben ik bij scouting Trinitas nog geweest als sherpa.

Door mijn opleiding in de zorg waarbij je ook wisseldiensten moest gaan werken ben ik moeten stoppen bij de scouting.

Vorig jaar ben ik met Wouter meegelopen van uit de scouting naar Wittem. Onderweg hebben we het over scouting gehad. Een tijdje later toen ik Liik naar de bevers bracht kwam Gerrit naar mij of we eens rond de tafel konden zitten en zo is het



balletje gaan rollen. In januari ben ik begonnen bij de scouts en vind het erg leuk. Waarschijnlijk zien we ons wel op zomerkamp.

Groetjes Peggy