

MAFFIANIGHT@PIUSXII



Op een schimmige vrijdagavond verzamelden zich op het H.K. van onze vereniging een aantal louche figuren. Explorers, stafleden en plusscouts kwamen uitgedost als leden van de lokale maffia familie naar het gebouw, om daar uit te maken wie het nieuwe hoofd van de maffia zou worden.

Via een korte film aan het begin van de avond kwamen we er achter de Padres Familia inmiddels was overleden en een opvolger zocht voor zijn imperium. De film was een soort testament en daarin zagen we dat er veel 'kapers' op de kust waren, die de arme Vincenzo (Coen) probeerden om te leggen. Alle pogingen monden uit in de dood van de pleger en zo werden binnen 7 minuten de dochter, de verpleegster en de consigliere van Vincenzo vermoord. De enige die nog over was bleek (de niet al te snuggere) Mario. De boodschap van de Padres was dat de familie die op 1 september kon aantonen over de beste maffia-skills te beschikken, de nieuwe Padres of Madres Familia mocht kiezen.

De aanwezigen werden daarom ingedeeld in families, Zanussi, Pirelli, Dolce Gusto etc. en moesten eerst hun maffia-kennis tonen door een ren-je-rot quiz te doen. Er werd uitbetaald in fiches, die later op de avond ingezet konden worden in het casino op de tweede verdieping. Na de kennis was het tijd voor de maffia-skills, zo werden er lijntjes getrokken, bolletjes geslikt (spekjes...hmm), kluisen gekraakt, dreigbrieven geknutseld en een drive-by-shoot in scene gezet. Het verdiende geld mochten de families inzetten in het casino waar naast het vertrouwde roulette ook black jack werd gespeeld.

Uiteindelijk werden rond 23.00 de fiches geteld en bleek dat de familia van Mark Lenoire over de beste skills te beschikken. De nieuwe Don Marco werd geïnstalleerd en dit werd bezegeld door het kussen van de zegelring. Het was een heel gezellige avond waarin we hebben laten zien dat van explorers, kaderleden en plusscouts het echt heel gezellig kunnen hebben! Op naar de volgende gezamenlijke stafactiviteit!



Scout-In 2017

Om de twee jaar in het derde weekend van september vind de Scout-In plaats. Dit is een groot scouting evenement voor alle kaderleden in Nederland. Ook een aantal kaderleden van Pius XII waren dit jaar onderdeel van de bijna 5000 bezoekers. Zij trokken er op vrijdagmiddag met het benodigde kampeermateriaal op uit om, via "de Lucht" (Mark: die ligt langs de A2!) voor een hamburger, naar het scoutinglandgoed in Zeewolde te reizen. Na aankomst zijn we op zoek gegaan naar onze kampeerplek en hebben we de tent opgezet. Het was al snel donker en tien uur, dus tijd voor de opening met leuke muziek en een lasershow. Op zaterdag waren er vele workshops te doen, wij hebben er een paar gevolgd zoals zeilen, verbeter de wereld, begin bij ander en popcorn poffen uit een blikje fris. Daarnaast nog wat nieuwe ontdekkingen gedaan op de infomarkt. Marcel stond de hele dag op de infomarkt om de WSJ2019 te promoten voor aspirant troepstaf. Verder zijn we nog in de lasertent geweest, gaan klimmen, luchtkussens, speliobox en in de bal op het water, laat je uitdagend! 's avonds na het eten was het tijd voor entertainment, gezellig in de hitjestrein gestapt. In de verschillende tenten was er voor elk wat wils waarvan we tot in de late uurtjes hebben genoten. Zondagmorgen zijn we natuurlijk gestart met spek en ei, want er moest die morgen nog gewerkt worden. We hebben toen ons kampement afgebroken en de aanhanger klaargezet op het vertrekveld. Waarna we nog wat rond gelopen en gekeken hebben op het terrein. Rond een uur of half twee na de sluiting zijn we weer richting Limburg vertrokken. We hebben genoten van dit weekend waar we nieuwe kennis hebben opgedaan, maar ook samen met andere scouts uit Nederland veel plezier hebben gemaakt. Het weer zat me en dat verhoogt de vreugde natuurlijk aanzienlijk.