

BIJ DE **PLUSSCOUTS** WAT ETEN WE VANDAAG?

een verslagje door Sjaak



Het gebruik maken van de "dutch oven" wint steeds meer aan populariteit. Dan kunnen de plusscouts toch niet achterblijven.

Zelfs vier verschillende gerechten willen we maken met oa. een grote pan met groente soep en eveneens een grote pan voor de macaroni.

In de kleine pannen wordt geprobeerd om een boeren taart met appels te maken.

In ons optimisme wordt het vuur veel te hoog gestookt en binnen 10 minuten kun je de taart al ruiken Nou ja ruiken stinken zul je bedoelen; de onderkant is zwart geblakerd.

De broden zijn ook iets aan de bruine kant maar nadat de onderkant verwijderd is, is brood nog prima te eten. Zeker in combinatie met overheerlijke soep met heel veel balletjes.

Macaroni werd wel op een heel speciale manier bereid. Nadat de spekjes waren aan gebakken werd alle overige ingrediënten allemaal tegelijk in de pan gedaan. Met een nog een extra liter water. Dan wordt de saus toch veel te dun werd er geroepen. Maar nee hoor. De overtollige water wordt opgenomen door de macaroni en die macaroni zelf geeft weer een beetje koolhydraten af die zorgen voor een goede binding van de saus.

Dit moeten we zeker nog een keertje doen.



Ben je 21 jaar of ouder en wil je ook graag deel uit maken van onze scoutingvereniging en meedoen met het scoutingspel? Meldt je dan nu aan bij de Plusscouts en DOE MEE!!!

Anmelden kan via: plusscouts@scouting-pius12.nl of

kijk op onze website voor meer informatie: www.scouting-pius12.nl

BIJ DE **EXPLORERS** NIEUWE STAF STELT ZICH VOOR...



Installatie van Max door Sandra Kelders

Ik ben Max, ik ben 30 jaar. Jullie kennen mij als welpenleiding, maar deze functie heb ik in de kundige handen van de andere welpenstaf gelaten om explorerleiding te worden.

Als ik niet op scouting ben, dan werk ik in Duitsland als technisch tekenaar bij een bedrijf dat speeltoestellen en kinderbedden maakt. Verder heb ik een leuke auto die ik ook als hobby beschouw en waar ik ook graag elke week mee van Heerlen naar Landgraaf rijd.

Mijn Scouting ervaring:

Ik zit bij scouting sinds ik zelf welp was; ik ben begonnen bij scouting Bekkerveld waar ik tot mijn 21e lid was. Daar heb ik alle speltakken doorlopen en ben daar bever- en welpenleiding geweest. Bij scouting Pius XII ben ik nu 6 jaar. Al die jaren ben ik welpenleiding geweest. Wat mij na al die jaren nog steeds bij scouting houdt, is het buiten zijn en het (helpen) ontdekken van dingen die je thuis op de bank niet zo snel tegen komt.



Max als explorer (met zijn haar nog aan de goede kant van zijn hoofd)

Ik ben sinds kort explorers gaan draaien, dit lijkt me een leuke nieuwe uitdaging om jongeren te helpen met het zelf maken van uitdagende programma's waar ze zelf ook lol aan beleven en hopelijk iets van leren.

Ik kijk er naar uit om veel nieuwe uitdagingen samen met de explorers aan te gaan!

Groetjes Max
(the artist formerly known as King Louie)