

PIUSXII BOEKENBEURS

Op zondag 14 oktober hadden wij onze tweede (kinder)boekenbeurs. Het was een geslaagde dag, waarbij we veel verschillende soorten boeken verkocht hebben!

Naast het kopen van boeken konden mensen ook genieten van een drankje en een lekker stukje pletskeskoek, gemaakt door Annie!

De dag was erg gezellig en we kijken nu al uit naar de **volgende beurs op 18 november 2018!** Dat wordt dan de 3e editie! Wij hopen dat er dan weer veel mensen komen kijken en gezellig een praatje komen maken onder het genot van een kopje koffie en koek. **Ben jij er dan ook bij?**



WIL JIJ ONS HELPEN?



Heb jij een warme band met scouting Pius XII en wil jij bijdragen aan de ontwikkeling van onze jongens en meisjes zonder daarbij een actieve rol te bekleden als vrijwilliger? Wordt dan een **betrokken sponsor van scouting Pius XII** en geef ons een steuntje in de rug!

Een andere manier om een steentje bij te dragen is door lid te worden van de **Club van 100 van scouting Pius XII**. Leden van deze club steunen de vereniging jaarlijks d.m.v. een eenmalige bijdrage van 100 euro. Scouting Pius XII is haar Club van 100 ontzettend dankbaar!

Wil je ons helpen?

Neem dan contact op met ons bestuur op groepsbestuur@scouting-pius12.nl



WORLD SCOUT JAMBOREE EEN VERSLAGJE VAN CHIARA

Een hele tijd geleden kwam ik er achter wat de world scout jamboree is. Daarom wilde ik heel graag meegaan. Volgend jaar in 2019 ga ik er naar toe, maar er is nog wel veel voorbereiding. Voor dat de reis begint, ben je ongeveer anderhalf jaar bezig met weekenden, geld inzamelen etc. Als eerste krijg je te horen in welke troep je zit, ik zit bij de nonnevotten. Toen had ik het eerste troepweekend. We deden spellen om elkaar te leren kennen, en kennis te maken met wat de jamboree inhoud.

Op troepweekend twee kreeg ik te horen wie mijn buddy is. Zij is het persoon waar ik mee in een tent lig in Amerika. Ook zijn er patrouilles gemaakt.

Verder heb ik nog tussen de weekenden in, een sponsoravond gehad, die erg goed was gelopen. En in de vakantie heb ik meerdere klusjes gedaan om geld te verdienen.

Mijn verwachtingen voor de rest zijn dat ik in Amerika veel nieuwe vrienden ga maken en heel veel blaren ga lopen (vanwege het enorme terrein), maar dat heb ik er allemaal voor over. Het belooft een onvergetelijk avontuur te worden.

Groetjes van Chiara.

