

HET WELPENWEEKEND

23-25 maart

EEN VERSLAG DOOR ANNE

Vrijdag

Toen we aan kwamen gingen we eerst ons slaapplekje inrichten. Daarna gingen we een dropping doen met opdrachten. Ik vond het erg leuk vooral de opdracht waar we iemand in een mummie moesten veranderen. Toen we terug kwamen gingen we nog even bij het kampvuur zitten en liedjes zingen en daarna naar bed.

Zaterdag

We gingen buiten ontbijten. Daarna een recept voor avondeten bedenken en boodschappen doen. Ons groepje heeft spaghetti met tomatenpuree, groente en gehakt gemaakt. Het was erg lekker. De anderen hadden hamburgers gemaakt. Toen we terug kwamen gingen we een hut bouwen van takken, bladeren en boomschors. We mochten niks van de bomen plukken dus alleen wat al op de grond gevallen was. Daarna zijn we een gevecht met nerfpilj gaan doen. Iedereen kreeg 3 pijltjes en als die op waren was je af.



Toen zijn we samen gaan koken en daarna weer een spelletje met zaklampen gaan doen. De welpenstaf ging zich verstoppertje. Als iemand je getikt had dan moest je je kaartje inleveren. Als je de staf had gevonden dan moest je met de staf naar de kampvuur cirkel lopen. Toen iedereen was gevonden mochten wij ons verstoppertje. Daarna moesten we tandenpoetsen, en in ons slaapzak kruipen en konden we nog film kijken. De film heette "Het regent gehaktballen". Een grappige en spannende film.

Zondag

We werden met liedjes wakker gemaakt. Na het ontbijt gingen we een race doen. Wie het snelste vuur kon maken en het touw kon doorbranden mocht door naar het volgende parcours. Toen was het weekend voorbij :)

RSW! RSW! RSW!

