

Verlag Juniorscouts weekend

De wereld rond in 42 uur...

In de tweede week van januari viel er bij de juniorscouts een boardingpass op de mat en op vrijdagavond was het dan eindelijk zover. Voor de gelegenheid werd ons HK omgetoverd tot een vliegveld.

Nadat alle bagage was ingecheckt en alle ouders waren uitgezwaaid konden de juniorscouts eindelijk boarden. Na de verplichte veiligheidsinstructies stegen we op en was onze wereldreis echt begonnen.

Na 'ik hou van Holland' in het vliegtuig moesten we een noodlanding maken, er bleek brand te zijn in een van onze motoren en we kwamen uit op Madagaskar. Hier werd muziek gemaakt rond het kampvuur en door sommigen nog even geschoten op goudapjes. Het was inmiddels al laat en iedereen ging lekker slapen in de kajuit van de boot waarmee we verder trokken.

Zaterdagochtend bleken we af te zijn gedreven naar Antarctica, en tot overmaat van ramp was onze ontbijt tafel geplunderd door pinguïns. Al snel werd alles terug gevonden en trokken we te voet langs Zuid-Amerika en Australië. Op Hawaï hielden we een korte pauze voor een lunch en een dansje en zo kwamen we begin van de

middag aan op de brandweerkazerne. Daar leerden we niet alleen hoe we een brand in onze vliegtuigmotor konden blussen, we mochten het ook zelf proberen en konden in een echte brandweerauto zitten.

In de avond kwamen we langs de route 66 in Amerika waar we zelf van die dikke vette hamburgers en milkshakes maakten. Toen het buiten al echt donker was trokken we nog naar Area51, de beste plek om aliens en andere geheime zaken te zien, waar allerlei spellen met licht gedaan werden waaronder lasergamen.

We sloten onze reis zondagochtend af met een typisch Frans ontbijtje inclusief accordeonmuziek en Franse gebakjes en kwamen zo 's middags weer aan op ons HK waarna iedereen moe en voldaan weer naar huis ging.

Volgend weekend weer?



PIUS XII Prikbord

Hallo ik ben Didy van Limbeek en ik ben 10 jaar. Al vanaf 4,5 jaar ben ik lid van Scouting Pius XII. Mijn speltak is de Welpen en ik ben nestleider van nest 2.

Bij de Welpen doen wij veel leuke dingen en hier wil ik graag iets over vertellen: Wij werken nu aan het knopen-insigne. We hebben er al veel voor moeten doen zoals het maken van een dertje met touw en kraaltjes. Ik heb een konijntje gemaakt.

We doen ook veel leuke spelletjes. Bij de nieuwjaarsopkomst hebben we een chips-spel gedaan. We kregen 2 dobbelstenen en moesten 7 gooien. Als dat lukte moest je snel naar een tafel rennen. Dan muts, sjaal en handschoenen aantrekken en met mes en vork mocht je zoveel chips eten als maar lukte. Als iemand anders 7 gooide dan moest je de kleingstukken zo vlug mogelijk weer uit doen. Lachen, gieren, brullen, want iedereen wilde zo veel mogelijk chips eten. Het was een super dag!!!

Oproep:

We zijn nog steeds op zoek naar mensen die ons willen ondersteunen bij het ophalen van het oud papier.
1x p.maand op dinsdag van 18.00-21.30 uur.
Interesse?
Stuur een mail naar:
Ledoux_arnand@zonnet.nl

PIUS XII AGENDA

(tot aan de vakantie)

- 2-4 maart: Explorer weekend
- 3 maart: ISCOU
- 17 maart: Installatie Welpen
- 17-19 maart: Oefenweekend RSW Scouts
- 23-25 maart: Welpenweekend
- 31 maart: Mini-Kennedymars
- 2 april: GEEN opkomst Junior scouts
- 13-15 april: RSW
- 27 april: Oranjebraderie
- 27-29 april: Scouts weekend
- 4 mei: Dodenherdenking
- 19-21 mei: LSW
- 21 mei: GEEN opkomst Junior scouts
- 2-3 juni: Explo4all voor Explorers
- 15-17 juni: Pinkpop
- 30 juni/1 juli: Park city live
- 7 juli-18 augustus: Zomerkampen
- 20 augustus: start na de vakantie

groetjes van Didy (met de muts op) en mijn scoutingvriendjes

