



Vredeslicht 2017

Het Vredeslicht is geen magisch symbool, dat vrede tovert. Het herinnert ons aan onze plicht ons voor de vrede in te zetten. Het Vredeslicht is een teken van hoop. Het is in een betrekkelijk korte tijd van een klein lichtpuntje uitgegroeid tot een zee van licht, miljoenen mensen komen in aanraking met het Vredeslicht.

Op zaterdag 23 december vertrokken wij om half 7 in de ochtend met de trein naar Utrecht. Wij zijn Floor, Maartje, Ingrid en Sandra, samen met scoutingleden van scouting Pioniers en scouting Tarcisius.

Wij zijn om 10.00 uur het Vredeslicht gaan ophalen om naar Landgraaf te brengen. Na een korte ceremonie in Utrecht werd rond 13.00 uur de trein teruggenomen.

In Landgraaf zijn we in een kleine fakkeltocht (aangestoken door het Vredeslicht) naar Op de Kamp gelopen. Hier werden onze Vredeslichtkinderen ontvangen door burgemeester Vlecken van de gemeente Landgraaf. Er waren ook andere scoutingleden en geïnteresseerden die het Vredeslicht wilden ontvangen en verspreiden aanwezig.

Zondag 24 december heeft Floor het Vredeslicht tijdens de gezinsmis in de Heilige Familie kerk gebracht en ook

van hieruit is het Vredeslicht verspreid. Ingrid en Sandra hebben daarna het Vredeslicht gebracht naar de Petrus en Pauluskerk in Schaesberg.

Zaterdag 30 december hebben we met de werkgroep Vredeslicht Landgraaf het Vredeslicht verspreid op het oorlogskerkhof in Margraten. Jammer genoeg waaide het toen heel hard en gingen de kaarsjes snel uit. We vonden het heel mooi om de lichtjes daar uit te delen bij de graven van de soldaten die gezorgd hebben voor het einde van de tweede Wereldoorlog.

We hopen dit volgend jaar te kunnen herhalen.

Hallo, ik ben Maartje.

Samen met Floor van de junior-scouts, Sandra en Ingrid ben ik het Vredeslicht gaan halen. We gingen met de trein en de bus; Van Landgraaf naar Utrecht en van Utrecht naar Landgraaf.

Het was heel leuk en stiekem wil ik nog een keer, maar dat is niet eerlijk voor de anderen.

We zijn foto's gaan maken bij het Amerikaans kerkhof in Margraten. Het was toen heel koud!!!

Het Vredeslicht bestaat uit 2 delen:
VREDE en LICHT.

VREDE betekent geen oorlog en geen ruzie.
LICHT betekent de geboorte van Jesus en je hebt een lichtje in je hart.

Voor 2018 wens ik dat er geen ruzie meer is.

Liefs Maartje



Wil jij ook een keer mee om het Vredeslicht te halen? Laat het je zelf dan weten, en wie weet ben jij de volgend keer aan de beurt!

