



SCOUTING PIUS XII LANDGRAAF



Het scoutingjaar is weer gestart en er worden weer knots-te-gekke activiteiten georganiseerd voor de leden en onze staf. Ook vliegen er weer veel leden over naar een nieuwe speltak en... de bijzondere vlucht van Stijn. Scout-In 2017 en een superspannende Mafia Night voor de staf en wat er nog meer gebeurt in onze bruisende scoutinggroep. Ga er maar lekker voor zitten, geniet en huiver.....whoaaa



De scouting Pius XII loterij werd in het voorjaar gehouden en we zijn onze superseller Tijn van de Venne nog niet vergeten. Hij stond bijna dagelijks bij onze secretaris op de stoep voor extra boekjes en ma kon hem daar niet vanaf houden. Het duurde even voordat hij zijn prijs in ontvangst mocht krijgen maar kreeg 9 september clearance to take off te Flugplatz Aachen-Merzbrück. Het weer speelde niet echt mee, maar Tijn maakte wel nog deze mooie luchtfoto van ons HK. Tijn supergoed gedaan! Een bijzondere dank gaat uit naar Sjaak Reumkens die de vlucht mogelijk heeft gemaakt.

Wittemwandeling 2017

In het verleden, en we praten dan over de jaren zestig / zeventig van de vorige eeuw, was het een traditie dat enkele leden van de toen nog Katholieke verkennersgroep Pius XII een keer per jaar van Schaesberg naar Wittem wandelden. Bij het 50-jarig jubileum van Scouting Pius XII in 2009 stelden enkele wandelaars van toen voor, deze traditie nieuw leven in te blazen. En zo geschiedde. Een aantal oud-leden aangevuld met huidige staf- en bestuursleden liep enthousiast de traditionele route van 15 km door het fraaie Limburgse heuvelland en een jaarlijks terugkerend gebeuren was geboren.

Startend om 09:00 uur vanaf de kerk aan de Veldstraat liepen wij op zondag 17 september j.l. de tocht zodoende voor de negende keer op rij. Iedereen is wel eens een jaartje verhinderd, maar toch is er een 'harde kern' van vaste lopers ontstaan. Een drietal wandelaars heeft zelfs alle 9 tochten volbracht en soms zelfs ook de terugweg lopend afgelegd.

Net zo traditioneel als de tocht zelf is het feit dat er onderweg een pauze bij de 'grote kei' van Ubachsberg gemaakt wordt. De bezemwagen brengt daar ter plekke koffie, thee en Limburgse vla. De laatste drie kilometers gaat het steil bergop. Daarna volgen de laatste makkelijke kilometers, waarbij sommigen de Gerardushoeve moeten aandoen voor een sanitaire stop. Om 12:45 was ook de laatste wandelaar met de kortste beentjes in Wittem.

